



BOG

KASTEVIIND : ERINDRINGSGLIMT FRA EN BARNDOM (/BOEGER/KASTEVIIND-ERINDRINGSGLIMT-FRA-EN-BARNDOM)

Af Alberte Winding (/forfattere/alberte-winding) (2018)

LÅN PÅ BIBLIOTEKET (HTTPS://BIBLIOTEK.DK/DA/SEARCH/WORK/?FRAGMENT=CONTENT&SEARCH_BLOCK_FORM=870970-BASIS%3A54700180)

Log ind (/user/login?destination=/boeger/kastevind-erindringsglimt-fra-en-barndom) for at anmelde

Facebook (http://www.facebook.com/share.php?

Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?

u=https://litteratursiden.dk/boeger/kastevind-

url=https://litteratursiden.dk/boeger/kastevind-erindringsglimt-fra-en-

erindringsglimt-fra-en-barndom&title=Kastevind :

barndom&status=Kastevind : erindringsglimt fra en

Ualmindelig fin barndomsskildring i et meget flot og sanseligt sprog

barndom+https://litteratursiden.dk/boeger/kastevind-erindringsglimt-fra-en-

Sangskriver og tekstforfatter Albert Windings (f. 1963) erindringsglimt fra barndommen. Hun fortæller om at navigere mellem voksne der er optaget af deres eget. Om sårbare venskaber, drenge og det første kys - og om at miste sin mor og være alene med sin sorg

TAGS:

BARNDOM (/TAXONOMY/TERM/834)

DØDSFALD (/TAXONOMY/TERM/2507)

FORÆLDRE-BARN FORHOLDET (/TAXONOMY/TERM/3378)

SORG (/TAXONOMY/TERM/9814)

ANMELDELSE



(/users/eilif-manson)

Af Per Eilif Månson (/users/eilif-manson)

Skribent
16 okt. 18

Ualmindelig fin barndomsskildring i et meget flot og sanseligt sprog.

Hovedparten af denne varme bog er barndomserindringer: først fra barndommen alene med moderen, der tidligt begår selvmord, hvorfor lille Alberte flytter til Ærø til sin far og hans nye familie.

Den tidlige barndom er – trods moderens depressioner – tryk og god, og det er en omvæltning pludselig at flytte fra gode kår i hovedstaden til mildt sagt kaotiske tilstande på Ærø. Alberte får pludselig en helt ny familie og skal tilpasse sig et nærmest hippie-agtigt miljø samtidig med, at hun skal finde sin plads blandt nye skolekammerater. Med dem skal hun gennemgå puberteten og

de første erfaringer med drenge, tobak og øller. Bogen afsluttes med et kapitel om hendes ungdomsår i USA, hendes første fødsel og gensynet med Ærø som voksen sangerinde.

Jeg havde den store fornøjelse at mine børn gav mig billetter til en koncert med Alberte med band tidligt i 2018, og det var en oplevelse af umiddelbarhed og spilleglæde. Den samme ånd finder jeg i denne lille fine bog, hvis allerstørste kvalitet er, at Alberte solidariserer sig med sig selv på det alderstrin, hun skriver om. Det virker som om, at det er den lille og mellemstore Alberte, der erfarer en verden, der er langt fra det almindelige, men som alligevel accepteres med barnets tiltro, der dog med tiden afløses af teenagerens skepsis: Er det et egentligt arbejde, når Thomas Winding laver fjernsyn for små børn – og hvorfor skal han altid optræde i krøllet skjorte?

BOGDETALJER



Andre bøger af Alberte Winding