



Forsvar for troen. En indføring i apologetik
Alister E. McGrath
 Kolon, 2016
 185 sider

Anmeldt af Steen Skovsgaard

Alister E. McGrath er professor i teologi og leder af Centre for Theology, Religion and Culture på Kings College, London. Han er tillige formand for Oxford Centre for Christian Apologetics og forfatter til og redaktør af en lang række bøger. Han er selv tidligere ateist og har en respektfuld, men kritisk tilgang til den nyateistiske bevægelse. Han er jævnlige engageret i debatter og dialog med dens ledere – og har desuden studeret og holdt sig ajour med naturvidenskab, fysik og biologi.

Ifølge McGrath er det apologetikkens formål at fokusere på at forsvare og begrunde centrale emner i kristendommen og kommunikere den så effektivt som muligt til den ikke-kristne verden. Apologetik skal ikke ses som en defensiv og fjendtlig reaktion over for verden, men som en velkommen anledning til at fremvise og hylde den kristne tros skatkiste. Med bogen er det McGraths mål at introducere læseren til de vigtigste temaer og perler i apologetikken og dens dagsordener og

metoder. Han ønsker at opmuntre til en apologetisk tænkemåde og udruste læseren til at forklare evangeliet for vores kultur. Undervejs støtter han sig blandt andet til C.S. Lewis (1898-1963), som han kalder den måske største apologet i det 20. århundrede, men også mange andre afdøde og nulevende forfattere bliver inddraget: William Lane Craig, R.C. Sproul med flere. Hvert kapitel afsluttes med en nyttig litteraturliste til yderligere fordybelse.

I de første kapitler defineres og afgrænses apologetikkens temaer og den valgte metode. McGrath understreger, at han ikke ønsker at anvende én bestemt apologetisk skoles metode, men derimod at udruste læseren til at finde sin egen vej. Der er dog nogle retningslinjer, som det anbefales at følge. Det gælder om at: 1. Forstå troen 2. Forstå tilhørerne 3. Kommunikere klart 4. Finde kontaktpunkter 5. Præsentere hele evangeliet, og sidst men ikke mindst 6. Øvelse, øvelse, øvelse.

Disse temaer gennemgås og udfoldes i de følgende kapitler. Først understreges nødvendigheden af apoloetikens teologiske basis. For den, som ønsker at forsvare den kristne tro, gælder det først og fremmest om, at kristendommens tanker, temaer og værdier er rodfæstede i sind og hjerte. Intet kan, som McGrath understreger, erstatte en lang og intens refleksion i bøn over på den ene side troens store sandheder og på den anden side identiteten af de tilhørere, som man henvender sig til. Man må omhyggeligt lytte til og ofte også lytte ind bagved de spørgsmål og kommentarer, som man møder i samtalen.

I de følgende kapitler udfolder Alister McGrath flere forskellige veje og vildveje. Som nævnt ønsker han ikke at lægge sig fast på en bestemt metode. Apoloetik er ikke bare videnskab, men en kunst, som man skal øve sig i, og langt fra altid med rationelle argumenter. Som det rammen de udtrykkes, så er faren for den apologetik, som går i clinch med rationalismen, at den ofte ender med at importere rationalismen til kristendommen, i stedet for at eksportere evangeliet til en rationalistisk kultur.

Apologetens opgave vil ofte bestå i at beskrive menneskets tilstand og sygdom. For hvis man ikke erkender, at man er syg, hvordan skulle man så være motiveret til at tage imod korsets helbredende kraft? C.S. Lewis udtrykte tilbage i 1945 beklagelse over, at »en fornemmelse for synd er næsten totalt fraværende i vor tid«. Apologeten har at gøre med »mennesker, der er blevet opdraget til at tro, at alt, hvad der går galt i verden er andres skyld«.

Derfor er der brug for kirken, som ifølge Augustin er som et hospital. Den er fuld af sårede og syge mennesker, som er under behandling.

Bogen indeholder mange inspirerende og tankevækkende eksempler, udsagn og citater, som kan bruges i en apologetisk tænkning og samtale:

Om Newton hedder det, at han så naturen som et fingerpeg om noget dybere, som lå bag den. Ved slutningen af sit liv skrev han følgende: »Det forekommer mig, at jeg blot har været som en dreng, der har leget på stranden og har moret sig med nu og da at finde en sten, der var mere glat, eller en muslingeskal, der var mere end almindeligt pæn, mens det store sandhedens ocean lå uudforsket foran mig.«

C.S. Lewis: »Hvis jeg erkender et behov i mig selv, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at jeg blev skabt til en anden verden.«

Og Alain fra Lille (d.1203) sammenligner menneskets sjæl med et koldt, mørkt rum. Når skodderne slås fra, strømmer sollyset ind i rummet, oplyser og opvarmer det. Dette kan ses som apologetikkens opgave: at hjælpe med at fjerne barrierer og hindringer for Guds nåde, så lyset kan finde vej og gøre sin gerning.

Til slut lyder McGraths opfordring: Find eller dan selv en lille kreds, hvor I sammen kan raffinere jeres mundlige og skriftlige færdigheder og bruge dem apologetisk.

Til det formål være bogen hermed varmt anbefalet.