

ANMELDELSER



Drop opdragelsen – vis hvem du er og bliv hørt

Af Fie Hørby
239 sider
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
2013
Vejledende pris 250 kr.

Denne bog gjorde stort indtryk på mig. Det var en øjenåbner og lettelse at få vist en ny vej til, hvordan man kan møde sit barn med respekt, anerkendelse og ligeværdighed, frem for kritik, skældud, moral og den pædagogiske rolle, som vi ofte påtager os overfor vores børn. 'Drop opdragelsen – vis hvem du er og bliv hørt' er en bog til forældre, der netop gør op med den gammeldags og traditionelle opdragelsesmetode, som mange af os er opvokset med, ved at vise en ny vej til børneopdragelse. Bogen giver øvelser og casehistorier, så man kan tilegne sig en helt ny måde at tænke børneopdragelse på og ændre sin tilgang til løsning af konflikter med sit barn. Fie Hørby, der er familieterapeut mm., viser i sin bog meget tydeligt og velargumenteret, hvorfor og hvordan man skal ændre den gamle opdragelsesstil til en mere personlig, tydelig og anerkendende adfærd overfor sine børn. Bogen er bygget op over ti kapitler med forskellige emner, med en tydelig ensrettet tilgang til børnene. Gennem bogen er der inddraget eksempler som inspiration, og som tydeliggør Fie Hørbys budskaber. Fie Hørby forklarer blandt andet at ved at gøre kommunikationen med sit barn personlig, og sætte personlige grænser, viser man sit barn, hvem man er, og denne tydelighed vil gøre barnet trygt. En anden vinkel, der gjorde stort indtryk på mig, er, hvordan Fie

Hørby lægger vægt på at droppe den pædagogiske rolle. Hun forklarer hvordan, man skal snakke til sit barn på samme måde som man vil tale til en god ven. Når barnet således siger, at den ikke vil i børnehaven i dag, men holde fri, hjælper det ifølge Fie Hørby ikke at argumentere med, at det skal barnet, fordi hun skal på arbejde etc. Hun vil i stedet svare barnet: "Det kunne også være hyggeligt at holde fri", og så stille og roligt give barnet tøj på. Herved viser man barnet, at det er i orden at have det sådan, men de skal alligevel ud af døren. Det er anerkendelse af barnets følelser. Titlen 'Drop opdragelsen', er jeg dog uenig i, da jeg ikke mener at dette er Fie Hørbys hensigt. Derimod ligger opdragelsen bare mellem linjerne, som hun også selv skriver. Dog skriver forfatterne, at titler skal ses om en provokation, og det virkede jo så også på mig. Titlen hentyder til, at det er den gamle opdragelsesform, der skal droppes. En bog som jeg varmt kan anbefale til forældre med helt små børn, såvel som ældre børn, og en bog jeg helt sikkert kommer til at læse igen og igen.

Anmelder jordemoder Fie Skat
Hjørnet



Alene om opdragelsen - familie uden far

Af Pia Olsen.
Forlaget Frydenlund.
153 sider. 249 kr.

"Det er kun mig, der ser hende gennem øjne, der er sløret af ubetinget forældrekærlighed. Kun mig. En gang imellem er det en stor sorg ikke at kunne dele kærligheden til min datter med en ligestillet, men det meste af tiden er det bare et vilkår." Citatet stammer fra bogens indledning, hvor Pia Olsen introducerer læseren til bogens opbygning, men også giver et indblik i livet som singlemor, som hun oplever det. Pia Olsen beskriver, at bogens mission er at give læseren det mest realistiske billede af tilværelsen som selvvalgt singlemor og det at være alene med opdragelsen. Det har hun gjort ved at lade otte mødre fortælle deres oplevelse af dagligdagen som singlemor. Samme forfatter har tidligere skrevet bogen 'Mor uden far', der handler om beslutningen og de tanker, der følger med. Denne bog arbejder med tiden i årene efter, når mødre har gjort sig mange erfaringer i forhold til deres rolle som mor og eneopdrager. Det bliver hurtigt klart, at noget af det væsentlige i en sådan familiekonstellation er netværket. Bogen er skrevet i et direkte og let læst sprog, hvor jeg som læser får oplevelsen af, at det er hver enkelt mor, der fortæller sin historie. Det gør også, at hver historie varierer lidt i sproget, hvilket både kan forstyrre læsningen, men også opløfte læseoplevelsen og øge følelsen af den personlige beretning. Jeg oplever indimellem, at nogle af fortællernes budskaber gentages flere gange, hvilket kan genere lidt.

Jeg tænker, at bogen er relevant for kommende singlemødre, men også for fagfolk, der er i berøring med disse enten i relation til beslutningen, fødslen af barnet eller senere i barnets opvækst. Min egen interesse for bogen blev vakt, fordi jeg oplever flere singlemødre i jordemoderkonsultationen, og bogen har givet mig en større indsigt i det liv, der kan vente de singlemødre, vi som jordemødre kommer i kontakt med. Bogen afsluttes med et kort kapitel, der omhandler forskning på området samt et par litteraturhenvisninger. Jeg oplever, at bogens mission opfyldes. Beskrivelserne af mødrenes hverdag er konkrete og nærværende, og det kan være overvældende at læse om, hvad de står med alene – altid. Men som en af mødrene beskriver det: "Jeg er lykkelig, med alt hvad det indebærer af bekymring, angst, træthed og frustration. Jeg er lykkelig. For jeg har et barn!".

Anmelder Louise Monfeldt Schmidt,
jordemoder