



Barselhotel åbnet i Gentofte

“Danmarks første barselshotel er åbnet. Hotellet er til forældre, der godt vil betale for lidt mere tid med en jordemoder. Barselshotellet er åbnet i samarbejde med Gentofte Hotel, hvor nybagte forældre så kan tilbringe et par ekstra døgn, inden de tager hjem. To jordemødre står bag barselshotellet, hvor der er 24 timers bemanning og rolige omgivelser”.

DR1 Tv-avisen den 5. marts 2010.

Ud med badevandet

Lad badevandet tage barselshotellet skriver en sygeplejerske Dorthe Boe Dansbjørg og sundhedsplejerske Sofie K. Led i et debatindlæg i Politiken.

“Det første private barselshotel er åbnet i Danmark, og her vil barslende kvinder for omkring 5.000 kr. i døgnet få en fantastisk tid med deres lille ny under vejledning af kompetente jordemødre.

Det lyder hyggeligt. Men baggrunden for etableringen af barselshotellet er langtfra hyggelig. Som de har beskrevet på barselshotellets hjemmeside, er baggrunden følgende: De offentlige barselstilbud er kortet væsentligt ned eller forsvundet. Flere private tilbud er ikke løsningen på problemet. Nej, vi vil have fair forandring i vores sundhedsvæsen, så vi får et stærkt offentligt sundhedsvæsen, som skaber lighed i sundhed for alle”, skriver de to i deres indlæg.

Politiken den 13. marts 2010.



Sociologi og socialantropologi - mellem mennesker og samfund, 2. udgave.

Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa (red.)

Munksgaard Danmark 2009
312 sider, 299 kr.

Denne bog er oversat fra norsk, og da dens fokus er sociologiske og antropologiske tænkemåder, er der enkelte områder i bogen, som virker mindre relevante i en dansk sammenhæng. Dette er dog søgt minimeret ved hjælp af danske eksempler, og eftersom den skandinaviske

velfærdsmodel er fundamentet i såvel det norske som det danske samfund, giver dette ikke problemer i forhold til at anvende bogen i en dansk kontekst. Bogen henvender sig såvel til den sociale som den sundhedsfaglige sektor, og overordnet set har dette som konsekvens, at den på en fin måde forener udfordringerne i disse to sektorer og peger på væsentlige områder for begge – som måske, via læsning af bogen, kan oplyses bedre end hvis bogen udelukkende var målrettet fx sundhedsprofessionerne. Som jordemoder giver især afsnittene ‘Magt og afmagt’, ‘Social afvigelse og social kontrol’ samt ‘Kultur, sundhed og sygdom’ en værdifuld indsigt i aspekter, som man ofte overser i den travle hverdag, og som sådan er bogen - eller dele af den

- oplagt i undervisningssammenhæng på jordemoderuddannelsen. Bogen er bestemt også relevant for den jordemoder, der gerne vil udvide sin horisont og interesserer sig for andre aspekter af jordemoderfaget end de strengt naturvidenskabelige. Eksempelvis sætter afsnittet om begrebet ‘social kontrol’ refleksioner i gang om jordemoderens underretningspligt og hvordan denne håndteres – fx i forbindelse med at beskytte et ufødt barn mod moderens misbrug. Den behandler sundhedsprofessionelles dilemma, når vi kommer i tvetydige situationer, som kræver grundig afvejning i forhold til personlige frihedsbegreber, og der diskuteres, hvorledes vi kan trække etiske og faglige grænser i udøvelsen af social kontrol. Det vises, hvordan sygdom og sociale problemer også er sociale processer, hvor de sociale omgivelser påvirker den enkeltes identitet og problemforløb. Derfor må vi som sundhedsprofessionelle se udover individniveau og også arbejde på samfundsniveau for at ændre forholdene for brugerne - de gravide, fødende og barslende. Også andre meget jordemoderrelevante emner behandles i bogen – professioner, velfærd, fattigdom, børn og barndom samt ikke mindst kulturelle fortolkningsrammer, som i vores multikulturelle og globaliserede hverdag er et evigt relevant emne at reflektere over og diskutere. Som sådan kan bogen anbefales til at sætte jordemoderarbejdet i perspektiv og få nye vinkler på hverdagens udfordringer.

læses
af jordemødre