

POV er et uafhængigt non-profit medie, der er åbent for alle og støttet af vores læsere.

Vi vil ikke lukke vores indhold inde bag en betalingsmur.

Hvis du har mulighed for at støtte POV med et fast månedligt beløb, kan du hjælpe os med fortsat at udkomme.

Det kan du nemt og direkte med Visa eller Mastercard ved at klikke her:

50 kr./md.

100 kr./md.

**POV.** INTERNATIONAL  
NYE STEMME, SYNSPUNKTER OG JOURNALISTIK - ONLINE HVER DAG - UGEBREV HVER FREDAG



## Troels Mylenberg: Vild politisk gambling og en befriet statsminister

af Troels Mylenberg

Publiceret 19/05/2019 i Bøger/Politik & Samfund

**BOGANMELDELSE // POLITIK – Interviewbogen, ‘Befrielsens øjeblik’, er det vildeste gamechanger-forsøg og**

**dække dansk politik i 1994. Den tidligere chefredaktør og nuværende studievært anmelder bogen og konkluderer, at Lars Løkke ikke længere orker eller ønsker at lade sig styre af Dansk Folkeparti – så hellere Socialdemokratiet åbenbart.**

For politisk interesserede er det på flere måder noget af en gave, statsminister Lars Løkke Rasmussen har valgt at give os her midt i valgkampen.

Med interviewbogen *Befrielsens øjeblik*, kan det vist roligt siges, at Løkke åbner for sit eget strategikammer og sine inderste politiske tanker

---

POV International anvender cookies til at optimere oplevelsen på siden og til at indsamle statistikker. [Indstillinger.](#)

Jeg accepterer

... om sit politiske liv.

---

“

En SV-regering vil være total kovending i forhold til alt det, Løkke som venstremand på Christiansborg gennem 25 år har stået for

---

Og selvfølgelig som det store overraskelsesangreb om mulighederne for en SV-regering. En regering dannet henover midten, en forbrødring mellem de sidste 40 års hovedfjender på Christiansborg. En total kovending i forhold til alt det, Løkke som venstremand på Christiansborg gennem 25 år har stået for.

Men nu kommer så befrielsen. Muligheden for at sige det ligeud.

At række hånden frem og med argumentet om, at det er af hensyn til begrænsningen af yderfløjenes indflydelse, at ”refleksionen” har ført ham hertil.

Der er masser af grums at tyde i og analysemuligheder, som selvfølgelig allerede florerer lystigt: Manden er desperat, han erkender at have tabt, det borgerlige Danmark er dødt og så videre. Klogeågerne har kronede dage.

Efter læsning af bogen er man ikke i tvivl. Løkke har pønset på den mulighed længe, og spørgsmålene står i kø:

Ville bogen være udkommet, hvis Løkke i målingerne stod til at kunne fortsætte sin borgerlige regering? Har han vendt sine tanker med sit regeringshold? Har han talt med udvalgte socialdemokrater? For blot at nævne nogle af de oplagte.

For hvad tænker landets statsminister på, når han på denne måde kaster den velsagtes største håndgranat ind i en valgkamp i nyere tid? Ikke en melding fra løjtnanter eller en strøtanke, ikke en udtalelse med

---

POV International anvender cookies til at optimere oplevelsen på siden og til at indsamle statistikker.  
[Indstillinger.](#)

Jeg accepterer

---

“

Kirsten Jacobsen spørger i bogen Løkke, om SV-regeringen er et ønske, en drøm eller en plan. Svaret er, at det er en refleksion, endda en han har vendt med tidligere S-finansminister Bjarne Corydon, dog næppe med sin egen næstformand

---

Kirsten Jacobsen spørger i bogen om det er et ønske, en drøm eller en plan.

Svaret er, at det er en refleksion, endda en han har vendt med tidligere S-finansminister Bjarne Corydon, dog næppe med sin egen næstformand i Venstre. Hvilket også åbner for analysesluserne.

En refleksion – og sådan er hele bogen faktisk. Reflekterende. Og god.

God fordi det altid er velgørende, når politikere åbner mere, end de plejer at gøre i nutidens medievirkelighed.

God fordi det er en statsminister, der gør det.

Og god fordi denne bog i udtalt grad er langt mindre prætentios end mange andre lignende politikerinterviewbøger, hvor det banale har det

bobleplast.

## Ikke for enhver pris

Men ikke her, i denne bog. Kirsten Jacobsen går til stålet, og Løkke forsvarer sig som var det selveste jerntrønen i *Game of Thrones*, han bejlede til. På sin egen afvæbnende måde naturligvis. (Nogle kunne måske her drage paralleller mellem Lars Løkke Rasmussen og tv-seriens lille intelligente magthåndværker Tyrion Lannister, en karakter der med alderen, blodige krigserfaringer og døds kriser justerer sit magtsyn og udvikler sig fra at være ubekymret, festglæde og evigt krigslysten til en sindsstæmpning kendetegnet af alvor og mildhed.)

---

POV International anvender cookies til at optimere oplevelsen på siden og til at indsamle statistikker. [Indstillinger.](#)

Jeg accepterer

KULTURPOLITIKKEN ET SVIGT I DANSK FOLKEPARTI, OG AT VÆLSE PÅ INGEN MÅDE HAR LEVERET PÅ DEN BANE. HELLER IKKE I FOGHS REGERINGSTID.

---

“

Hvis prisen for magten er, at yderfløjene kommer til med deres krav om brud på internationale konventioner, så er grænsen der, må man forstå. Eller sagt med andre ord: Løkke orker ikke længere at lade sig styre af Dansk Folkeparti, så hellere Socialdemokratiet åbenbart

---

Men tilbage til det egentlige, det centrale:

Løkkes åbenlyse gambling med alt det, han står på. Vi er nemlig ude i, siger Løkke selv i bogen, det ”enhver”, som stammer fra hans ikoniske udtalelse om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris.

Hvis prisen for magten er, at yderfløjene kommer til med deres krav om brud på internationale konventioner, så er grænsen der, må man forstå.

Eller sagt med andre ord: Løkke orker ikke længere at lade sig styre af Dansk Folkeparti, så hellere Socialdemokratiet åbenbart.

at give magten væk. Eller måske befries for magten.

Bogens sigende og dragende titel er *Befrielsens øjeblik*.

Noget tyder på, at det mest af alt henviser til det øjeblik, bogen ikke længere var hemmelig, men i stedet udkom til alles frie granskning. Sikken et øjeblik.

Og her er det vel passende at minde om, at dødskriser kan overleves.

Måske.

---

POV International anvender cookies til at optimere oplevelsen på siden og til at indsamle statistikker. [Indstillinger.](#)

Jeg accepterer

**Befrielsens øjeblik**  
Posted by Lars Løkke Rasmussen  
41,441 Views

---

*Illustration: Collage af POV International, Wikimedia Commons.*

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

PINTEREST

**TAGS:**

BEFRIELSENS ØJEBLIK

BJARNE CORYDON

KIRSTEN JACOBSEN

LARS LØKKE RASMUSSEN

---

## DU KAN MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I FØLGENDE:

---

POV International anvender cookies til at optimere oplevelsen på siden og til at indsamle statistikker.  
[Indstillinger.](#)

Jeg accepterer



TROELS MYLENBERG

SENESTE ARTIKLER

Troels Mylenberg er studievært på TV2 NEWS og bor i Svendborg med sin familie. Han har tidligere været ansvarshavende chefredaktør og direktør på Jysk Fynske Medier samt reporter og redaktør på blandt andet Berlingske og Weekendavisen. Han har også været leder af journalistuddannelserne på SDU og forstander på Vallekilde Højskole.



STØT POV

POV har ikke nogen betalingsmur, men vi har brug for støtte fra vores læsere.

### Støt POV som abonnent

Har du mulighed for at støtte POV med et fast månedligt beløb på 25, 50, eller 100 kr., kan du gøre det direkte med Visa eller Mastercard.

Det er nemt og hurtigt, og aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

25 kr.