

**PETER SINGER:**  
**Det liv du kan redde**  
Kristeligt Dagblads Forlag  
216 sider

**Australien. Økonomisk geografi.** Grib ind og stands verdens fattigdom er undertitlen på den debatbog, som den engagerede australske professor i bioetik, Peter Singer, har skrevet. Professoren er oprigtigt indigneret over uligheden i verden - over, at næsten en fjerdedel af verdens befolkning må leve for under en dollar om dagen, mens en anden fjerdedel kan leve godt, spare op og spendere til højre og venstre. Det forunderlige er, at vi alle aner, at det forholder sig sådan. Men Singer gør misforholdet endog meget klart, idet han formidler et hav af fakta, der understreger misforholdet. Og idet han ikke bare forklarer, hvorfor misforholdet bliver opretholdt, men også fortæller hvordan den enkelte kan være med til at skabe en bedre balance. Titel og undertitel kan give læseren det indtryk, at bogen er et velmenende menneskes naive oplæg til debat. Men dét er ikke tilfældet. Det liv du kan redde er en engageret professors forskningsformidling - vinklet, så den enkelte læser kan handle på baggrund af viden. Et handlingsanvisende kapitel hedder eksempelvis: "Hvor meget koster det at redde et liv, og hvordan kan man regne ud, hvilken velgørehedsorganisation der gør det bedst?"

Ivan Rod



**HENRIK JENSEN:**  
**Det ordentlige menneske**  
Kristeligt Dagblads Forlag  
256 sider

**Danmark. Sociologi.** Henrik Jensens *Det ordentlige menneske* er et befriende opgør med både egoisme og offermentalitet. Et energisk forsvar for pligtkultur og opgør med rettighedskultur. En skildring af fænomenet civilisation og af dets modsætning barbari. At en bog, der beskæftiger sig med netop dén tematik, udkommer nu kan ikke undre. For efter et årti med fokus på mig selv, mig selv, mig selv (min indtjening, min status) er det en helt åbenlys mulighed at tøjle egoismen og genindsætte empatien i en central position. Det er dét, Henrik Jensen på overbevisende måde agiterer for, at vi må gøre. Han lægger sig dermed i forlængelse af blandt andre Tor Nørretranders og dennes bog fra 2002, *Det generøse menneske*. Henrik Jensen har tidligere skrevet vedkommende analyser af det, han selv har kaldt *Ofrets århundrede* og *Det faderløse samfund*. Hans agenda er med andre ord at reetablere ansvaret for andre, at forpligte på fællesskabet. Med sin egen slendrende - til tider lidt irriterende - fortællestil formår han da også overbevisende at argumentere for pointen i at være ordentlig, snarere end at *opføre* sig ordentligt.

Ivan Rod



**THOMAS HYLLAND ERIKSEN:**  
**Jagten på lykken i overflodssamfundet**  
Forlaget Tiderne Skifter  
264 sider

**Norge. Socialantropologi.** Professor i socialantropologi ved Oslo Universitet, Thomas Hylland Eriksen, er en af Nordens for tiden mest markante samfundsanalytikere. Af hans bagkatalog skal her især peges på bøgerne *Den nye der og fødder - identitet i en foranderlig tid* (på dansk i 2006) og *Øjeblikkets tyranni* (på dansk i 2002). Dét, der gør Hylland Eriksens udgivelser så markante, interessante og relevante, er, at han på én gang baserer sine iagttagelser på forskning og formår at formidle dem på et let tilgængeligt, fængslende skriftsprog. Man får nemlig læst en snildt en fornemmelse af, at man er med forfatteren ude i marken, fordi man næsten kan se professoren for sig - i dennes jagt på svar og indsigt. Hylland Eriksen er ikke opstyltet og har - at dømme efter teksterne - en let gang nykker. Tvært imod. Faren er større for, at han - på sin tilsyneladende lette gang på jorden og sit dertil hørende lette sprog - ikke vil blive taget alvorligt, når han siger noget alvorligt. Men lad dét fare. Hylland Eriksen har med sit seneste jagtudbytte fremlagt endnu en seværdig fortælling om et nutidigt fænomen i den tredje del af verden.

Ivan Rod