

TEKST: SARAH JANE HØGH REDMOND OG KIRSTINE SCHØLER HJORT

Fælles grund – individ og universalisme under samme tag

Paulus er *in* – unge forfattere (som Jonas Eika) og store nutidige tænkere (som Slavoj Žižek) trækker på Paulus' tankegods på stribe. Og gud ske tak og lov for det. For hvad er det, Paulus har at sige os i dag, også uden for højmesse og den kristne forkyndelse? Alain Badiou lille, men vigtige, bog *Paulus – Grundlæggelsen af universalismen* foreligger nu på dansk med et uddybende efterskrift af Troels Engberg-Pedersen (professor i teologi, KU).

Den ateistiske tænker Alain Badiou bringer Paulus' universalisme ind i en moderne, politisk kontekst. Midt i en polariseret virkelighed er det vig-

tigt at holde fast både i det individuelle og det universelle. Til grund for fællesskabet ligger nemlig det særegne – at vi alle er forskellige, er ikke en modsætning til det fælles, men en forudsætning.

Paulus er for Badiou hverken en apostel eller helgen, men "en begivenhedens digtertænk, og samtidig er han den, der praktiserer og formulerer de uforanderlige træk i det, man kan kalde den kæmpende figur, fighteren, aktivisten." Når Badiou hiver Paulus frem, er det derfor pga. hans aktivistiske, kæmpende figur – fabelfiguren – en figur, der søges efter, og som vi via Paulus derfor kan blive klogere på.



Titel / PAULUS
– Grundlæggelsen af universalismen
Forfatter / Alain Badiou, oversat af Karen Holm Christensen med efterskrift ved Troels Engberg-Pedersen
Sidetall / 148 sider
Pris / 199,95 kr.
Forlag / Klim 2021

WHAT GOES AROUND COMES AROUND

I serien *BibelStærk* – Billedbøger for børn udkommer nu nummer 15 – *Den der snyder ...*

Peter Mouritzen kværner denne gang den gamle bibelfortælling om Jakob og Laban igennem sin tekstmølle – to snydetampe, som begge er værre end den anden.

Det er historien om, hvordan Jakob snyder sig til førstefødselsretten over sin storebror Esau, og historien om onkel Laban, der snyder Jakob til at gifte sig med begge sine døtre, Lea og Rakel. Tilsammen bliver det historien om, hvad der sker, når den ene snydetamp finder sin overmand, om at den der snyder, selv bliver snydt – og at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. En bibelgenskrivning for børn og unge sjæle.



Titel / Den der snyder... – en historie om to snydetampe
Forfatter / Tekst af Peter Mouritzen med illustrationer af Tom Kristensen
Sidetall / 32 sider (illustreret)
Pris / 248 kr.
Forlag / Jensen & Dalgaard 2021

Smagen, duftene og lydene fra Israel og Vestbredden nu på papir

Bogens titel leder tankerne hen til et psykedelisk trip sammen med Guds søn. Det er dog ikke helt tilfældet i Stenders bog, der tager læseren med til det farverige og mange-facetterede Israel, hvor Stender i flere år har været rejseguide. Stender kalder sig selv for 'Helligstedsnarkoman' og har samlet sine oplevelser fra sine mange rejser til Israel. Bogen er spækket med billeder og sanseindtryk, bibelhenvisninger og teologiske tanker. Bogen er dermed både en fortælling og en sanseoplevelse om Israel for folk, som aldrig har været der, men også en følgesvend til rejsen, hvis man en dag vil tage til Israel og opleve sit eget *Jesus Trip*.



Titel / Jesus Trip – pilgrimsguide til Israel og Vestbredden
Forfatter / Poul Joachim Stender
Sidetall / 192 sider, illustreret
Pris / 220 kr.
Forlag / Eksistensen 2020