



BOG

DEN UDØDELIGE HISTORIE (/BOEGER/DEN-UDOEDelige- HISTORIE)

Af Karen Blixen (/forfattere/karen-blixen) (2020)

Log ind (/user/login?destination=/boeger/den-udoedelige-historie) for at
anmelde

Facebook
(http://www.facebook.com/share.php?
u=http://litteratursiden.dk/boeger/den-
udoedelige-historie&title=Den
udødelige historie)

Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?
url=http://litteratursiden.dk/boeger/den-
udoedelige-historie&status=Den udødelige
historie+http://litteratursiden.dk/boeger/den-
udoedelige-historie)

LÅN PÅ BIBLIOTEKET

(HTTPS://BIBLIOTEK.DK/DA/SEARCH/WORK/?

SEARCH_BLOCK_FORM=870970-

BASIS%3A04246675&FRAGMENT=CONTENT)

Smuk genudgivelse af den uforgængelige historie om den gamle rigmand,
der hyrer en ung sømand til at skaffe sig en arving.

Oprindelig udgave: 1958

ANMELDELSE



19 jan.21



(/users/beth-host)

Af Beth Høst (/users/beth-host)

Skribent

**Smuk genudgivelse af den uforgængelige historie om den gamle
rigmand, der hyrer en ung sømand til at skaffe sig en arving.**

En historie fortælles ifølge denne beretning i alle havne. Den handler om
en gammel, hård og kynisk rigmand, der finder en ung og vital sømand i
havnen og lover ham guld for at tilbringe en nat med en smuk, ung kvinde,
som er den gamle mands hustru. Rigmanden mangler en livsarving.

Den meget gamle og meget rige forretningsmand Mr. Clay kan ikke sove
om natten. Han får som underholdning sin sekretær til at læse op af
regnskabsbøgerne, men da de er opbrugt, finder sekretæren historier
frem. Mr. Clay bliver først ganske oprørt, hvad er det for noget pjat. Han
får profeten Esajas profeti læst op, og han kan ikke begribe, at noget, der
ikke er sket, bliver fortalt. Da kommer Mr. Clay i tanke om historien om
sømanden og beslutter sig til, at den må han kunne få til at ske. Så er han
almægtig lidt endnu.

Mr. Clays sekretær Elishama, der også har en speciel skæbne i bagagen,
går som beordret i gang med at iscenesætte historien, og selvom man
ikke kender denne bogstavelig talt udødelige myte, så kan man nok regne
ud, at det ikke ender, helt som magtmennesket har planlagt det. Vores
store fortæller havde jo en finurlig hjerne, og så elskede hun
iscenesættelser.

Det er en meget fin lille bog, der kan bruges til alt lige fra konfirmations-
eller mandelgave til et smukt supplement til klassikerelskerens samling.

BOGDETALJER



Andre bøger af Karen Blixen