

[Forsiden](#) | Perspektivrig introduktion til jubilaren!

Perspektivrig introduktion til jubilaren!

Dato_ 26. feb 2014

Tekst_ isupport@otw.dk

Med afsæt i fem moderne billedkunstners værker giver bogen en ny og kreativ tilgang til centrale fænomener i Kierkegaards tankeverden. Lidenskab hos Kierkegaard giver sig udtryk i angst, frihed, skyld, kærlighed og tro, og disse fænomener perspektiveres yderligere ved en række litterære tekster. En spændende og alsidig materialesamling, der adskiller sig markant fra tidligere tekstbøger til Kierkegaards forfatterskab. Ved brug af forskellige faglige vinkler vil bogen være meget velegnet til tværfaglige opgaver i fagene billedkunst, dansk, filosofi og religion og til AT. Og elevernes arbejde understøttes på udmærket måde med arbejdsopgaver til de enkelte kapitler.

Forfatterne giver indsigtfulde indføringer til de fem emner i Kierkegaards eksistensforståelse og i et sprog, der vil gå lige ind hos eleverne. Det er en fornøjelse at læse!

Snittet, der er lagt i Kierkegaards forfatterskab, som der er mange uddrag fra, lægger mest vægt på den eksistentielle og filosofiske side af dette ud fra den sikkert rigtige opfattelse, at Kierkegaard har haft større kulturhistorisk betydning som filosof end som teolog.

I kapitlet om tro fokuseres på Kierkegaards fortælling om troens fader Abraham, der mestrede troens paradoks og dobbeltbevægelse, og det fik jo også en "happy end" for ham. De tungere ting i Kierkegaards kristendomsforståelse: Hvad det vil sige at være kristen – og lidenskabeligt at blive det, har man her undladt at komme ind på, selvom det er pointen i hans forfatterskab.

Det er jeg enig i. Det ville være noget af en nyser at konfrontere nye Kierkegaardlæsere med Kierkegaards understregning af lidelsen og martyriet i kristenlivet og samtidig med Kristus.

Jeg kan kun anbefale bogen rigtig meget. Køb den! Det er lidenskab med udgangspunkt i unge mennesker, det drejer sig om, og jeg er ikke i tvivl om, at de vil blive tændt!

About book



★★★★★☆

Forlag: Systime

Antal sider: 123

Fag: Religion

Bogens forfatter(e):

Pia Søltoft, Mette Berndsen, John Rydahl

Medietype: Bog

Udgivelsesdato: 25/02/2014

Pris: 148,00

Vurdering og anmeldelse:

Hans Jørgen B. Thomsen



Gymnasieskolen

Vesterbrogade 16
1620 København V
3329 0900
gymnasieskolen@gl.org

Genveje

[Redaktionen](#)
[Annonce info](#)
[Markedsplads](#)
[Læserne mener](#)
[Arbejdsliv](#)
[Undervisning](#)
[Anmeldelser](#)

Gymnasielærer

Synes godt om side

Gymnasielærer

for 22 timer siden

“Det er en kæmpe gevinst, at vi lærere kender hinanden på tværs af skolerne, for nu kan vi bare ringe og skrive, hvis der er noget, vi er i tvivl om.”
Marianne Weye Sørensen, matematiklærer, Midtfyns Gymnasium.



GYMNASIESKOLEN.DK

I Ringe tager de broby...

Brobygning er mere end et p...

Det aktuelle blad



Gymnasieskolens nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig Gymnasieskolens ugentlige nyhedsbrev

E-mail-adresse *

Tilmeld